

# WAT IS JOUW ONDERGROND?



Muzikale medewerking van  
 LINA IN 'T VELD

## Jeugddienst Strijen

**Thema:** WAT IS JOUW ONDERGROND?

**Spreker:** DS. VAN DE WOESTIJNE

**Datum:** 25 JANUARI 2015

**Tijd:** 10:00 UUR!

**Plaats:** DORPSKERK IN STRIJEN

# Afkondigingen

## Door de wereld gaat een woord (Op Toonhoogte 169)

1. Door de wereld gaat een woord  
en het drijft de mensen voort:

"Breek uw tent op, ga op reis,  
naar het land, dat Ik u wijs".

*Refrein:*

Here God, wij zijn vervreemden  
door te luist'ren naar Uw stem.  
Breng ons saam met Uw  
ontheemden  
naar het nieuw Jeruzalem.

2. Door de wereld gaat een stoet,  
die de ban brak van het bloed.

Die bij wat op aarde leeft,  
nu geen burgerrecht meer heeft.

*Refrein*

3. Menigeeen ging zelf op pad,  
daar hij thuis geen vrede had.  
Eeuwig heimwee spoort hem aan,  
laat ook hem het Woord verstaan.

*Refrein*

4. Door de wereld klinkt een lied  
tegen angsten en verdriet.

Tegen onrecht, tegen dwang  
richten pelgrims hun gezang.

*Refrein*

5. Velen, die de moed begaf,  
blijven staan of dwalen af,  
hunk'rend naar hun oude land.  
Reisgenoten, grijpt hun hand.

*Refrein*

6. Door de wereld gaat een woord  
en het drijft de mensen voort:

"Breek uw tent op, ga op reis,  
naar het land, dat Ik u wijs".

*Refrein*

## Votum en Groet

## **Dit is mijn gebod (Op Toonhoogte 310)**

Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt  
en uw blijdschap wordt vervuld.

Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt  
en uw blijdschap wordt vervuld,  
en uw blijdschap wordt vervuld,  
en uw blijdschap wordt vervuld.

Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt  
en uw blijdschap wordt vervuld.

## **Tien geboden**

### **Gebed**

### **Lina zingt:**

## **Schriftlezingen**

### **Mattheüs 13:1-9**

#### **Jezus geeft voorbeelden**

##### Het voorbeeld van het zaad

**1** Nog diezelfde dag ging Jezus naar het meer. Daar ging hij zitten. **2** Er kwam een grote groep mensen om hem heen staan. Daarom stapte hij in een boot die daar lag. Hij zat in de boot en alle mensen stonden langs de kant. **3** Jezus vertelde de mensen veel, en hij gebruikte steeds voorbeelden.

Hij zei: 'Een boer gaat naar zijn land om te zaaien.

**4** Hij strooit het zaad op het land, en een deel van het zaad valt op de weg. Dat wordt door de vogels opgegeten.

**5-6** Een ander deel van het zaad valt op harde grond vol stenen. Daar ligt maar een dun laagje aarde. Dat zaad komt wel snel op. Maar door die stenen kunnen er geen wortels in de grond groeien. Door de felle zon gaat het koren dood.

**7** Weer een ander deel van het zaad valt tussen het onkruid. Door het onkruid kan dat zaad niet groeien. Het krijgt geen ruimte en gaat dood.

**8** Maar een ander deel van het zaad valt in goede grond. Dat zaad levert goed koren op, met wel honderd of zestig of dertig graankorrels. **9** Laat dat goed tot je doordringen!’

### **Mattheüs 13:18-23**

Jezus legt het voorbeeld uit

**18** Jezus zei tegen zijn leerlingen: ‘Luister goed naar de betekenis van het voorbeeld van de boer die zaait.

**19** Sommige mensen lijken op het zaad dat op de weg valt. Die mensen hebben het nieuws over Gods nieuwe wereld wel gehoord, maar ze begrijpen het niet. Dan komt de duivel en hij steelt het bij hen weg. Die mensen zijn het nieuws snel vergeten.

**20** Andere mensen lijken op het zaad dat valt op harde grond vol stenen. Die mensen zijn blij als ze het nieuws horen. **21** Maar dat duurt niet lang. Ze houden het niet vol om te geloven. Als ze in moeilijkheden komen door hun geloof, dan geven ze het meteen weer op.

**22** Weer anderen lijken op het zaad dat tussen het onkruid valt. Die mensen hebben het nieuws gehoord, maar ze doen er niets mee. Want ze maken zich zorgen over de dagelijkse dingen. Ze willen rijk worden. Dat vinden ze belangrijker.

**23** Maar er zijn ook mensen die lijken op het zaad dat in goede grond valt. Dat zijn de mensen die het nieuws over God horen en het begrijpen. Zij leven zoals God het wil. Zij lijken op het goede zaad, dat koren oplevert met wel honderd of zestig of dertig graankorrels.’

### **Een zaaier ging uit om te zaaien (Gezang 54)**

1. Een zaaier ging uit om te zaaien,  
hij zaaide zo wijd als de wind,  
zo wijd als de winden waaien  
waar niemand een spoor van vindt.

2. Een deel van het zaad ging  
verloren,  
een deel van het zaad werd brood,  
maar niemand weet van te voren  
de weg van het zaad in de schoot.

3. Het wordt op de wegen  
vertreden,  
het valt in een vruchteloos graf,  
het sterft aan de doornen  
beneden,  
de vogels van boven af.

4. De lage, de hoge gevaren  
bedreigen het kiemende graan,  
maar soms kan het openbaren  
de zin van het aardse bestaan.

5. Er is geen verwachting van  
leven,  
tenzij in de dood van het zaad,  
wij moeten de aarde vergeven  
dat zij ons sterven laat.

6. O Zaaier, ga uit om te zaaien  
de kiem waaruit leven ontstond,  
zo wijd als de winden waaien  
en maak ons tot moedergrond!

## **Preek "Wat is jouw ondergrond?"**

### **Ik heb de vaste grond gevonden (Gezang 440)**

1. Ik heb de vaste grond gevonden,  
waarin mijn anker eeuwig hecht:  
de dood van Christus voor de  
zonden,  
van eeuwigheid als grond gelegd.  
Die grond zal onverwikt bestaan,  
als aarde en hemel ondergaan.

2. Het is het eeuwige erbarmen,  
dat mijn besef te boven gaat,  
het zijn de liefdevolle armen,  
het is zijn hart, dat openstaat.  
Hij noodt de zondaar, Hij vergeeft  
die Hem het hart gebroken heeft.

3. O afgrond, waarin alle zonden  
verzinken en niet meer bestaan!  
O diep geheim van Christus'  
wonden,  
het oordeel is te niet gedaan!  
O Heer, uw bloed roept voor altijd:  
barmhartigheid, barmhartigheid!

4. Daarop wil ik gelovig bouwen,  
getroost, wat mij ook wedervaart;  
mij aan Gods vaderhart  
vertrouwen,  
wanneer mijn zonde mij bezwaart.  
Steeds vind ik daar opnieuw bereid  
oneindige barmhartigheid.

## **Dankgebed**

## **Lina zingt:**

### **Collecte**

#### **Een vaste burcht is onze God (Op Toonhoogte 143)**

1. Een vaste burcht is onze God,  
een toevlucht voor de Zijnen!  
Al drukt het leed, al dreigt het lot,  
Hij doet zijn hulp verschijnen!  
De vijand rukt vast aan  
met opgestoken vaan;  
hij draagt zijn rusting nog  
van gruwel en bedrog,  
maar zal als kaf verdwijnen!

2. Geen aardse macht begeren wij,  
die gaat welras verloren.  
Ons staat de sterke Held ter zij,  
dien God ons heeft verkoren.  
Vraagt gij zijn naam? Zo weet,  
dat Hij de Christus heet,  
Gods eengeboren Zoon,  
verwinnaar van de troon:  
de zeeg' is ons beschoren!

4. Gods Woord houdt stand in eeuwigheid  
en zal geen duimbreed wijken.  
Beef, satan! Hij, die ons geleidt,  
zal u de vaan doen strijken!  
Delf vrouw en kind'ren `t graf,  
neem goed en bloed ons af,  
het brengt u geen gewin:  
wij gaan ten hemel in  
en erven koninkrijken!

## **Zegen**

### **Halleluja, eeuwig dank en ere (Op Toonhoogte 265)**

Halleluja, eeuwig dank en ere,  
lof, aanbidding, wijsheid, kracht,  
word' op aard' en in de hemel, Here,  
voor uw liefd' U toegebracht!  
Vader, sla ons steeds in liefde gade;  
Zoon des Vaders, schenk ons uw genade;  
uw gemeenschap, Geest van God,  
amen, zij ons eeuwig lot!

### **Nabespreking in Salvatori**

(Onder het genot van koffie, thee en limonade)

**Fijn dat je er was!**

We wensen je een goede week toe!

De jeugddienstcommissie:

Christian Viskil, Damian de Jong,  
Esther Priem, Lennard van Gelder,  
Nico Moret en Wilco van der Steeg.

De volgende jeugddienst is op **12 april 2015** om  
**17:00 uur.**

**Ds. W.F. van de Woestijne** gaat dan voor.

Heb je misschien **een onderwerp** voor de volgende  
jeugddienst, of wil je ons wat anders **vragen**, laten  
**weten** of **napraten** over deze dienst?

Mail dan naar **[jdcstrijen@hervormdstrijen.nl](mailto:jdcstrijen@hervormdstrijen.nl)**

Of kijk op **[www.hervormdstrijen.nl/jdcstrijen](http://www.hervormdstrijen.nl/jdcstrijen)**

