

Help... ik ben verliefd?!



Jeugddienst Strijen

Thema: Help... ik ben verliefd?!

Spreker: Ds. Tadema

Wanneer: 9 juni 2013

Hoe laat: 17:00 uur

Waar: St. Lambertuskerk in Strijen

Organist: Hans Viskil

Welkomstwoord en mededelingen

🎵 Heer, u licht en uw liefde schijnen (OTH 315)

1. Heer, uw licht en uw liefde
schijnen.
Waar U bent zal de nacht verdwijnen.
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw
ons.
Levend woord, ja uw waarheid
bevrijdt ons.
Schijn in mij, schijn door mij.

Refrein:

Kom, Jezus kom, vul dit land met uw
heerlijkheid.
Kom Heil'ge Geest, stort op ons uw
vuur.
Zend uw rivier, laat uw heil heel de
aard' vervullen.
Spreek, Heer, uw woord: dat het licht
overwint.

2. Heer, 'k wil komen in uw nabijheid.
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.
Door het bloed mag ik U toebehoren.
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik
horen.
Schijn in mij, schijn door mij.

Refrein

3. Staan wij oog in oog met U Heer.
Daalt uw stralende licht op ons neer.
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons
leven.
U volmaakt wie volkomen zich
geven.
Schijn in mij, schijn door mij.

Refrein

Stil gebed

Votum en groet

🎵 Psalm 19: 4 & 5

4. Des HEEREN wet nochtans
Verspreidt volmaakter glans,
Dewijl zij 't hart bekeert.
't Is Gods getuigenis,
Dat eeuwig zeker is,
En slechten wijsheid leert.
Wat Gods bevel ons zegt,

Vertoont ons 't heiligst recht,
En kan geen kwaad gedogen.
Zijn wil, die 't hart verheugt,
Eist zuiverheid en deugd,
Verlicht de duist're ogen.

5. Des HEEREN vrees is rein;
Zij opent een fontein
Van heil, dat nooit vergaat.
Zijn dierb're leer verspreidt
Een straal van billijkheid,
Daar z' all' onwaarheid haat.

Z' is 't mensdom meerder waard,
Dan 't fijnste goud op aard';
Niets kan haar glans verdoven;
Zij streeft in heilzaam zoet,
Tot streling van 't gemoed,
Den honig ver te boven.

🎵 Ik geloof in God de Vader (OTH 153)

1. Ik geloof in God de Vader, Schepper, die de schepping draagt.
In zijn Zoon, in Christus Jezus die, geboren uit een maagd,
aan het kruis de wereld redde, onze zonden op zich nam.
Opgestaan en opgevaren troont Hij aan Gods rechterhand.
Jezus, Hij is Heer, Hij is Heer. (4x)
Naam aller namen. (2x)

2. Ik geloof in God de Trooster, gaven van de Heil'ge Geest,
die Gods woord aan ons bevestigt: gaat en predikt en geneest.
Als Hij komt met macht en luister zal de mensheid voor Hem staan.
Dan zal elke knie zich buigen, elke tong belijdt zijn naam.
Jezus, U bent Heer, U bent Heer. (4x)

't Zoldertje en de Soos zingen

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| - Machtige Heer, grote Verlosser | - Heer, ik prijs uw grote naam |
| - Prijs Adonai | - Ik wil juichen voor U |
| - Uw liefde is zo prachtig | |

Gebed

🎵 Laat heel de wereld het zien (OTH 321)

1. Laat heel de wereld het zien, Kom en juich, zing het luid! Klap je
maak de volk'ren weer blij door de handen voor hem!
kracht van zijn stem.
Heuvels en dalen breek uit!

Refrein:

Liefde en recht zal Hij brengen op
aard',
een eeuwige heerschappij.
In onze hand ligt een tweesnijdend
zwaard.
't Woord van de waarheid maakt vrij.
Het maakt vrij.

2. Laat heel de wereld het zien,
maak gevangenen vrij,
breng de eenzamen thuis.
Heel satans bolwerk stort neer,
door 't gebed tot de Heer,
door de kracht van het kruis.

Refrein

3. Laat heel de wereld nu staan
vol ontzag voor zijn naam,
zing het lied dat hem eert.
Wees niet meer stil, zeg het voort
tot de wereld het hoort:
Jezus regeert!

Refrein**Schriftlezing** (Genesis 29: 9-20 & 31-35)

9 Terwijl hij nog met hen stond te praten, kwam Rachel eraan met de schapen van haar vader; zij was herderin. **10** Zodra Jakob Rachel zag, de dochter van zijn moeders broer Laban, met Labans vee, liep hij naar de put, rolde de steen van de opening en gaf de dieren van zijn oom te drinken. **11** Daarna kuste hij Rachel, terwijl hij zijn tranen de vrije loop liet. **12** Zodra hij Rachel had verteld dat hij familie van haar vader was, een zoon van Rebekka, rende ze naar haar vader en vertelde het hem.

13 Nauwelijks had Laban het nieuws over Jakob, de zoon van zijn zuster, gehoord of hij snelde hem tegemoet, omhelsde hem, kuste hem hartelijk en nam hem mee naar zijn huis. Daar vertelde Jakob zijn hele geschiedenis aan Laban. **14** 'Het is duidelijk,' zei Laban, 'dat je familie van me bent!'

Jakob was een volle maand bij Laban in huis **15** toen deze tegen hem zei: 'Het is niet nodig dat je voor niets voor mij werkt, alleen omdat je familie van me bent. Zeg me maar wat je loon moet zijn.' **16** Nu had Laban twee dochters; de oudste heette Lea, de jongste Rachel. **17** Lea's ogen hadden geen glans, maar Rachel was mooi en aantrekkelijk. **18** Jakob was verliefd op Rachel, daarom zei hij tegen Laban: 'Ik zal zeven jaar voor u werken om Rachel, uw

jongste dochter.’ **19** Laban antwoordde: ‘Ik kan haar beter aan jou geven dan aan een ander. Je kunt dus blijven.’ **20** Zo werkte Jakob zeven jaar om Rachel, maar voor zijn gevoel waren het maar een paar dagen, zo veel hield hij van haar.

31 Toen de HEER zag dat Jakob minder van Lea hield, opende hij haar moederschoot, terwijl Rachel kinderloos bleef. **32** Lea werd zwanger en bracht een zoon ter wereld, die ze Ruben noemde, ‘want,’ zei ze, ‘de HEER heeft gezien wat ik te verduren heb. Nu zal mijn man van mij houden.’

33 Ze werd opnieuw zwanger en bracht nog een zoon ter wereld. ‘De HEER heeft gehoord hoe weinig mijn man van me houdt; daarom heeft hij mij er nog een zoon bij gegeven,’ zei ze, en ze noemde hem Simeon. **34** En weer werd ze zwanger en bracht ze een zoon ter wereld. ‘Nu ik hem drie zonen heb gebaard, zal mijn man zich eindelijk aan mij hechten,’ zei ze. Daarom werd hij Levi genoemd. **35** En nog een keer werd ze zwanger en bracht ze een zoon ter wereld. ‘Nu zal ik de HEER loven!’ riep ze uit, en ze noemde hem Juda. Hierna kreeg ze geen kinderen meer.

Jezus vol liefde (Opwekking 126)

1. Jezus vol liefde,
U wilt ons leiden.
Wij prijzen U als onze Heer.
Kom met uw kracht o Heer,
en vul ons tot uw eer, kom tot uw doel met ieder van ons.
Maakt ons een volk Heer, heilig en rein, dat U Heer, volkomen steeds
toegewijd zal zijn.

Preek “Help... ik ben verliefd?!”

Als je geen liefde hebt voor elkaar (OTH 388)

1. Als je geen liefde hebt voor elkaar, vallen de dromen in duigen. Dromen van vrede worden niet waar, kwaad is niet om te buigen.	Refrein: Als je geen liefde hebt voor elkaar,) leef je buiten Gods gloria.) 2x
---	---

2. Als je geen antwoord geeft op verdriet,
zullen de tranen niet drogen.
Als je het leed in de wereld niet ziet,
worden Gods woorden verbogen.

Refrein

3. Als je geen oog hebt voor het gemis,
als je geen brood weet te delen,
Denk dan aan Jezus die brood en die vis uit liefde deelde met velen.

Refrein

4. Als je geen liefde hebt voor elkaar,
is er geen hoop meer op zegen.
Kinderen, maak de liefde toch waar;
schrijf het op alle wegen:

Refrein

Dankgebed

't Zoldertje en de Soos zingen

- Machtige Heer, grote Verlosser
- Prijs Adonai
- Uw liefde is zo prachtig
- Heer, ik prijs uw grote naam
- Ik wil juichen voor U

Collecten

🎵 Geest van hierboven (OTH 114)

1. Geest van hierboven,
leer ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse vrede, deel U nu mede aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen van grote dingen, als wij ontvangen al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven, als wij herboren Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!

2. Wat kan ons schaden,
wat van U scheiden, liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade, wat wij ook lijden, Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege voor ons verkregen,
Gij zult op aarde de macht aanvaarden en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here, doet triomferen die naar U heten en in U weten,
dat wij Gods zonen zijn. Halleluja!

Zegen

🎵 Gebed om zegen (OTH 137)

Zegen mij op de weg die ik moet
gaan.

Zegen mij op de plek waar ik zal
staan.

Zegen mij in alles, wat U van mij
verlangt.

O God, zegen mij alle dagen lang!

Vader, maak mij tot een zegen;
ga mij niet voorbij.

Regen op mij met uw Geest, Heer,
Jezus, kom tot mij
als de Bron van leven,
die ontspringt, diep in mij.

Breng een stroom van zegen,
waarin U zelf steeds mooier wordt
voor mij.

Zegen ons waar we in geloof voor
leven.

Zegen ons waar we hoop en liefde
geven.

Zegen om de ander tot zegen te zijn.
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!

Vader, maak ons tot een zegen;
hier in de woestijn.

Wachtend op uw milde regen,
om zelf een bron te zijn.

Met een hart vol vrede,
zijn wij zegenend nabij.

Van uw liefde delend,
waarin wij zelf tot bron van zegen
zijn.

Bedankt dat je er was!

We wensen je een fijne week toe!

De jeugddienstcommissie:

Christian Viskil, Damian de Jong,
Gerald van Melick, Lennard van Gelder,
Nico Moret en Wilco van der Steeg.

Wil je ons wat vragen, laten weten of napraten
over deze dienst?

Mail dan naar jdcstrijen@hervormdstrijen.nl
Of kijk op www.hervormdstrijen.nl/jdcstrijen

